

# Christus



in  
mij

proclamaties over je nieuwe identiteit  
in de ik-vorm geschreven



## **Bijbelvertaling**

Er is gebruik gemaakt van de King James Version uit 1611 waarbij de teksten naar het Nederlands zijn vertaald en omgezet naar de ik vorm.

# **Christus**

# **in**

# **mij**

## Inleiding

God heeft door zijn Zoon Jezus zoveel gegeven. De Bijbel is ermee doordrenkt. In mijn zoektocht om de teksten bij elkaar te zoeken per thema is dit boekje tot stand gekomen. Door een Bijbeltekst persoonlijk te maken ervaar je de levende woorden van God dieper en persoonlijker. Geloof komt door het horen van het Woord van God (Rom10:17). Hoe krachtig is het dan om het ook nog eens in de ik-vorm te doen. Spreek de teksten hardop en met kracht en autoriteit, je zult zien dat je krachtig zaad zaait in je eigen leven. Curry Blake (JGLM.ORG of JGLM.NL) geeft altijd de tip om elke zin te lezen met telkens het opvolgende woord te accentueren en uit te spreken. Als voorbeeld: **IK** ben een kind van God en vervolgens: Ik **BEN** een kind van God en ga zo maar door. Dit maakt dat je de zin meerdere malen herhaald en zo beter onthoudt. Je zult overstromen en niet anders kunnen dan uitdelen van de weg, de waarheid en het leven. Zegen met deze woorden van leven!

Pat Stegeman

Groningen 2014

# INHOUD

1-2	<b>Ik ben een kind (zoon) van God</b>
2	<b>Ik ben een broer van Jezus</b>
3	<b>Jezus is in mij</b>
3-4	<b>Gods liefde is er voor mij</b>
4	<b>Er is maar één God</b>
5-6	<b>Ik ben gered</b>
7-8	<b>Ik ben vergeven van zonde</b>
9	<b>Voor mij geen oordeel</b>
9-10	<b>Ik ben rechtvaardig</b>
11	<b>Ik ben (innerlijk) gereinigd</b>
11-12	<b>Ik leef eeuwig</b>
13	<b>Ik ben een nieuwe schepping/wedergeboren</b>
14	<b>Ik ben geheiligd</b>
14	<b>Ik ben genezen</b>
15-16	<b>Ik ben vrij</b>
17	<b>Ik ga het koninkrijk binnen</b>

17-19	<b>Ik ben één met Christus</b>
20	<b>Ik ontvang genade</b>
21	<b>Ik heb de Heilige Geest</b>
22-25	<b>God zorgt voor mij</b>
25-26	<b>Ik heb Gods kracht in mij</b>
26-27	<b>Ik geloof</b>
27	<b>Ik leer van Jezus door de Heilige Geest</b>
28-29	<b>Er is geestelijke strijd maar reeds overwinning</b>
30	<b>Mijn oude leven is voorbij</b>
31-34	<b>Ik volg de weg van Jezus</b>
34	<b>Ik ben licht</b>
35-36	<b>Ik ben vol vreugde</b>
37	<b>Ik verkondig Jezus</b>

## **Ik ben een kind (zoon) van God**

Ik heb Jezus aangenomen en geloof in Hem en ben uit God geboren en daarom heb ik de macht gekregen kind (zoon) van God te zijn.

Joh 1:12-13

Ik ben een kind van God doordat ik me laat leiden door de Geest van God.

Rom 8:14

Ik heb de Geest ontvangen om Gods kind te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader.

Rom 8:15

De Geest zelf verzekerd mijn geest dat ik kind van God ben en nu ben ik ook Zijn erfgenaam samen met Christus.

Rom 8:16-17

Door geloof in Christus Jezus ben ik kind van God.

Gal 3:26

Ik ben vrijgekocht van de wet en kind van God geworden door Jezus Christus en omdat ik Gods kind ben heeft Hij mij de Geest van zijn Zoon uitgezonden in mijn hart, die Abba, Vader roept. En ik ben nu geen slaaf meer maar een zoon en daarom ook erfgenaam van God door Christus.

Gal 4:5-7

Ik ben door God naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kind (adoptie) te zijn.

Ef 1:5

Ik ben een huisgenoot (bloedverwant) van God, geen vreemdeling of gast meer.

Ef 2:19

Ik word kind van God genoemd en dat ben ik ook door de grote liefde die de Vader mij gegeven heeft.

1joh3:1

Ik ben nu al kind van God.

1joh3:2

Ik ben Gods kind en zal alle dingen beërven doordat ik overwin.

Op 21:7

Omdat anderen zien hoe ik mijn broeders en zussen liefheb zoals God mij heeft liefgehad, zien ze dat ik een leerling van God ben.

Joh 13:34-35

Ik ben een vriend van Jezus en geen slaaf.

Joh 15:15

## **Ik ben een broer van Jezus**

Ik ben Jezus broer (geboren uit dezelfde Vader) omdat ik de wil van Zijn Vader doe.

Mat 12:50/Luc 8:21/Marc 3:35

Jezus die heiligt en ik die geheiligt wordt hebben één en dezelfde oorsprong en daarom schaamt Hij zich niet mij Zijn broer te noemen.

Heb 2:11

## **Jezus is in mij**

Jezus is in God, ik ben in Jezus en Jezus is in mij.

Joh 14:20

Ik ben van Christus en Christus is van God.

1kor3:23

Omdat ik de Zoon erken heb ik ook de Vader.

1joh2:23

Mijn God is trouw door Wie ik geroepen ben om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus mijn Heer.

1kor1:9

Jezus is met mij, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.

Mat 28:20

## **Gods liefde is er voor mij**

Ik heb God lief omdat Hij mij eerst liefhad.

1joh4:19

Ik heb Jezus lief en daarom zal ik de liefde van de Vader en Jezus ontvangen en Hij zal zich aan mij bekend maken.

Joh 14:21

God heeft mij lief.

1tes1:4

God is met mij.

Mat 1:23

De liefde waarmee God Jezus liefhad is in mij en Jezus is in mij.

Joh 17:26

Ik word geëerd door de Vader omdat ik Jezus dien en Hem volg.

Joh 12:26

Wanneer ik Jezus liefheb zal ik mij houden aan wat Hij zegt, de Vader zal mij liefhebben en de Vader en Jezus zullen bij mij komen en bij mij wonen.

Joh 14:23

Ik ben de wierook die Christus brand voor God.

2kor2:15

De vrede van God heerst in mijn hart.

Kol 3:15

God bewees mij Zijn liefde doordat Christus voor mij gestorven is toen ik nog zondaar was.

Rom 5:8

God kent mijn hart.

Hand 15:8

## **Er is maar één God**

Er is maar één God.

1kor8:4

Er is voor mij maar één God, de Vader, uit Wie alles is ontstaan en voor wie ik ben bestemd, en één Heer, Jezus Christus door wie alles bestaat en door wie ik leef.

1kor8:6

God heeft zich aan mij kenbaar gemaakt omdat Zijn onzichtbare eigenschappen al vanaf de schepping van de wereld zichtbaar zijn in Zijn werken namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid die voor het verstand waarneembaar zijn.

Rom 1:19-20

## Ik ben gered

Ik geloof en ben gedoopt en daarom ben ik gered.

Marc 16:16

Ik ben gered doordat ik geloof in de Heer Jezus.

Hand 16:30-31

Christus Jezus is mijn redder!

Tit 1:4

Ik ben volkomen gered omdat ik door Jezus, die voor altijd leeft en voor mij pleit, bij God kom.

Heb 7:25

Jezus is de bron van mijn eeuwige redding omdat ik naar Hem luister.

Heb 5:9

Omdat ik met mijn mond belijd dat Jezus de Heer is en in mijn hart geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal ik worden gered.

Rom 10:9

Door genade ben ik gered, dankzij mijn geloof, niet uit mezelf, maar als gave van God.

Ef 2:8

In Hem heb ik de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van mijn redding. In Hem ben ik door mijn geloof verzegeld met de Heilige Geest die mij beloofd is.

Ef 1:13

Jezus heeft mij gered, niet vanwege mijn rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn Redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. Zo ben ik door Zijn genade als rechtvaardige aangenomen en krijg ik deel aan het eeuwige leven waar ik op hoop.

Tit3:4-7

Ik heb mijn hoop gevestigd op de levende God, die de redder is van alle mensen, vooral van de gelovigen.

1tim4:10

Hij heeft mij gered en mij geroepen tot een heilige taak, niet op grond van mijn daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.

2tim1:9

Mijn redder, Christus Jezus, is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onsterfelijk leven aan het licht heeft gebracht door het Evangelie.

2tim1:10

Ik heb het einddoel van mijn geloof bereikt: mijn redding.

1pet1:9

Ik ben een gered schaap omdat ik door de Deur, Jezus, naar binnen ben gegaan. Nu zal ik in en uit lopen en weidegrond vinden.

Joh 10:9



## Ik ben vergeven van zonde

Mijn ogen zijn geopend omdat ik me van de duisternis naar het licht heb gekeerd en van de macht van satan naar God, daardoor heb ik vergeving gekregen voor mijn zonden en heb ik erfdeel gekregen aan zijn koninkrijk met de heiligen omdat ik in Jezus geloof.

Hand 26:18

Ik heb de vergeving van zonden gekregen en de Heilige Geest is mij geschonken omdat ik mij afgekeerd heb van mijn oude leven en me heb laten dopen in de naam van Jezus Christus.

Hand 2:38

God heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die mij de verlossing heeft gebracht door Zijn bloed, de vergeving van zonden.

Kol 1:13-14

Als ik mijn zonden belijd, dan zal God, die trouw en rechtvaardig is, mij van al mijn zonden vergeven en mij reinigen van alle ongerechtigheid.

1joh1:9

God heeft mij in Christus met zichzelf verzoend, hij heeft mijn overtredingen niet aangerekend en heeft het woord van de verzoening in mij gelegd.

2kor5:19

Door Jezus Christus ben ik nu al met God verzoend.

Rom 5:11

Christus is voor mijn zonden gestorven, begraven, opgestaan en weer verschenen in overeenstemming met de Schrift.

1kor15:3-6

Mijn zonden zijn weggedaan door Zijn offer.

Heb 9:26

Het wezenlijke van de liefde is niet dat ik God heb liefgehad maar dat Hij mij heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden als verzoening voor mijn zonden.

1joh4:10

Mijn zonden zijn vergeven omwille van Jezus naam.

1joh2:12

Ik ben gestorven en daardoor rechtens vrij van de zonde.

Rom 6:7

Ik ben dood voor de zonde maar in Christus Jezus levend voor God.

Rom 6:11

Ik ben gezegend want mijn onrecht is vergeven en mijn zonden bedekt welke de Heer niet telt.

Rom 4:7

Ik ben van zonde vrijgekocht, gereinigd en tot zijn volk gemaakt, vol ijver om het goede te doen omdat Hij Zichzelf voor mij heeft gegeven.

Tit2:14

In Jezus ben ik door Zijn bloed verlost en zijn mijn zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God mij in overvloed heeft geschonken.

Ef 1:7

In mij wordt vervuld wat de rechtvaardige wet van mij eist omdat Jezus in dit bestaan met de zonde heeft afgerekend.

Rom 8:3-4

Ik ben vergeven van zonden doordat Jezus dit heeft verkondigd.

Hand 13:38

De zonde zal niet over mij heersen want ik sta onder de genade en niet onder de wet.

Rom 6:14

## Voor mij geen oordeel

Ik zal worden gered en niet veroordeeld nu ik door Zijn dood ben vrijgesproken, dat is zeker!

Rom 5:9

Ik ben in Christus Jezus, wandel in de Geest en niet naar het vlees en daarom wordt ik niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft mij bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Rom 8:1-2

Ik luister naar wat Jezus zegt en geloof dat God hem gezonden heeft en daarom heb ik eeuwig leven, wordt er geen oordeel over mij uitgesproken en ben ik van de dood overgegaan naar het leven.

Joh 5:24

Ik dien de levende en ware God en verwacht zijn Zoon uit de Hemel: Jezus die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die mij zal redden van het komende oordeel.

1tes1:9-10

## Ik ben rechtvaardig

Ik leef door geloof en daarom ben ik als rechtvaardig aangenomen door God.

Rom 1:17

Omdat Christus in mij leeft is mijn lichaam dood door de zonde maar de Geest is leven omdat God mij als rechtvaardige heeft aangenomen.

Rom 8:10

Mij is vrijspraak geschonken door God omdat ik geloof in Christus Jezus. Ik ben uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij mij door Jezus Christus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor mij omdat ik geloof in Zijn bloed. Hiermee bewijst Hij dat God rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.

Rom 3:22-26

Ik zal als rechtvaardige worden aangenomen omdat ik geloof in Jezus, die mijn Heer uit de dood heeft opgewekt.

Rom 4:24

Ik ben als rechtvaardige aangenomen door het geloof in Jezus Christus en niet door de werken van de wet.

Gal 2:16

Ik ben als rechtvaardige aangenomen op grond van mijn geloof en leef in vrede met God door mijn Heer Jezus Christus.

Rom 5:1

Ik ben gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van mijn God.

1kor6:11

God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor mij, één gemaakt met de zonde, zodat ik in Jezus rechtvaardig voor God ben.

2kor5:21

Ik ben dood voor de zonde en leef voor de rechtvaardigheid doordat Jezus in Zijn lichaam mijn zonden gedragen heeft op het hout.

1pet2:24

Ik ben rechtvaardig en straal als de zon in het koninkrijk van mijn Vader.

Mat 13:43

Ik ben niet meer in de macht van de zonde maar rechtvaardig.

Rom 3:9

## **Ik ben (innerlijk) gereinigd**

Mijn hart is door geloof gereinigd.

Hand 15:9

Eerst was ik van Hem vervreemd en was ik in al het kwaad dat ik deed Hem vijandig gezind, maar nu heeft Hij mij door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om mij heilig, zuiver en onberispelijk voor Zich te plaatsen.

Kol 1:21-22

Ik nader God met een oprecht hart en een vast geloof, nu mijn hart gereinigd is, ik van een slecht geweten bevrijd ben en mijn lichaam met zuiver water is gewassen.

Heb 10:22

Ik vergeet niet dat ik van mijn vroegere zonden gereinigd ben.

2pet1:9

## **Ik leef eeuwig**

Ik luister naar wat Jezus zegt en geloof dat God Hem gezonden heeft en daarom heb ik eeuwig leven, wordt er geen oordeel over mij uitgesproken en ben ik van de dood overgegaan naar het leven.

Joh 5:24

Ik heb eeuwig leven ontvangen, ik zal nooit verloren gaan en niemand zal mij uit Jezus hand roven.

Joh 10:28

Ik geloof in Jezus, de Opstanding en het Leven, en ik zal leven, ook wanneer ik sterf. Omdat ik in Jezus geloof zal ik nooit sterven. Ik geloof dat Jezus de Messias is, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.

Joh 11:25-27

Ik bewaar Jezus woord en zal daarom de dood nooit zien.

Joh 8:51

De Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt woont in mij en zal mijn sterfelijk lichaam ook levend maken.

Rom 8:11

Toen ik gedoopt werd ben ik met Hem begraven en met Hem ook tot leven gewekt, omdat ik geloof in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt.

Kol 2:12

Mijn ziel is behouden door mijn geloof.

Heb 10:39

Ik ben met Jezus gestorven en zal ook met Hem leven.

2tim2:11

Hij heeft mij het eeuwige leven beloofd.

1joh2:25

God heeft zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden opdat ik door Hem zou leven.

1joh4:9

Ik draag het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft in mij. Dit getuigenis luidt; God heeft mij eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.

1joh5:10-11

Ik heb eeuwig leven doordat ik geloof in de naam van de Zoon van God.

1joh5:13

Mijn naam staat in het boek van het leven.

Op 3:5

God die de Heer Jezus Christus heeft opgewekt zal ook mij opwekken en mij voor Zich stellen.

2kor4:14

Ik vertrouw op God en Jezus en hoef niet ongerust te zijn want er zijn vele woningen in het huis van mijn Vader. Jezus heeft een plaats voor mij gereedgemaakt in de hemel.

Joh 14:1-3

## Ik ben een nieuwe schepping/wedergeboren

In Christus Jezus is de sluier van het oude verbond bij mij weggenomen.

2kor3:14

Jezus heeft mij de weg naar het leven gewezen en mij sterk gemaakt.

Hand 3:15

Ik kom tot inzicht nu ik de oude mens met zijn daden heb uitgetrokken en mij met de nieuwe mens heb bekleed, die steeds vernieuwd wordt in kennis naar het beeld van mijn Schepper.

Kol 3:9-10

In Zijn grote barmhartigheid heeft God mij opnieuw geboren doen worden door de openbaring van Jezus Christus uit de dood waardoor ik leef in hoop.

1pet1:3

Ik was dood door mijn zonden en mijn onbesneden staat, maar God heeft mij samen met Christus levend gemaakt toen Hij al mijn overtredingen vergaf. Hij heeft het document met voorschriften waarin ik werd aangeklaagd uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

Kol 2:13-14

God heeft mij door de verkondiging van het woord van de waarheid tot leven geroepen, om mij de eerste te maken van Zijn schepselen.

Jak 1:18

Ik ben gedoopt in Christus Jezus, gedoopt in Zijn dood. Ik ben door de doop in Zijn dood begraven om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, in een nieuw leven te wandelen.

Rom 6:3-4

Ik ben een nieuwe schepping.

Gal 6:15

Ik heb de wereld overwonnen doordat ik uit God geboren ben en met mijn geloof.

1joh5:4

Ik ben met Christus dood voor de machten van deze wereld.

Kol 2:20

Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de prijs van de hemelse roeping van God in Christus.

Filip 3:13-14

Ik geef de moed niet op ook al vergaat mijn uiterlijke mens. Toch wordt mijn innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

2kor4:16

## Ik ben geheiligd

Op grond van Jezus wil ben ik voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Heb 10:10

Door één offergave heeft Hij mij die zich door Hem laat heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

Heb 10:14

## Ik ben genezen

Door zijn striemen ben ik genezen.

1pet2:24/Jesaja53:4-5

Jezus was het die mijn ziekten wegnam en mijn kwalen op zich heeft genomen.

Mat 8:17

Ik geloof in Jezus en daarom zal ik dezelfde werken doen als Hij en zelfs grotere dan dat want Jezus is naar de Vader gegaan. En wat ik ook zal vragen in Jezus naam, zal Hij doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt door de Zoon.

Joh 14:12-13

Omdat ik geloof zullen de volgende tekenen mij volgen; ik zal demonen uitdrijven in Jezus naam, spreken in onbekende talen, kan gif me niet deren, zal ik zieken de handen opleggen en zij zullen gezond worden.

Marc 16:17-18

## Ik ben vrij

Door Jezus dood heeft hij definitief afgerekend met de heerser over de dood, de duivel, en zo mij bevrijdt die slaaf was van levenslange angst voor de dood.

Heb 2:14

Jezus heeft mij lief en heeft mij gewassen van mijn zonden in zijn bloed en Hij heeft mij gemaakt tot koning en priester voor God.

Op 1:5-6

Wie zal mij aanklagen? God spreekt mij vrij!

Rom 8:33

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor mij. Dus wie kan mij veroordelen?

Rom 8:34

Jezus verschijnt in de aanwezigheid van God in de hemel om voor mij te pleiten.

Heb 9:24

Ik ben geen slaaf meer van de zonde en ben werkelijk vrij doordat de Zoon mij vrij heeft gemaakt.

Joh 8:34-36

Ik leef in vrijheid doordat Christus mij heeft bevrijd en ik laat me niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Gal 5:1

Ik ben vrijgesproken door te geloven en niet door werken of de wet na te leven.

Rom 3:27

Ik ben door mijn geloof geheel vrijgesproken wat ik op grond van de wet van Mozes niet kon krijgen.

Hand 13:39

Ik ben vrijgesproken en zal daardoor leven.

Rom 5:18

Ik leef onder de genade en sta niet onder de wet.

Rom 6:14

Ik laat me geen slaaf maken, maar heb vrijheid in Christus Jezus.

Gal 2:4

Ik ben geroepen om vrij te zijn, niet om mijn eigen verlangens te bevredigen maar om de ander te dienen in liefde, waarbij ik me laat leiden door de Geest.

Gal 5:13-16

Ik leef als vrij mens en verschuil me niet achter mijn vrijheid om me te misdragen, maar handel als dienaar van God.

1pet2:16

Ik ben vrijgekocht van de vloek dat de wet leven zou geven, doordat Jezus voor mij is vervloekt aan het kruis.

Gal 3:13

Omdat ik bij zijn woord blijf, ben ik werkelijk Zijn leerling, ik zal de waarheid kennen en de waarheid zal mij vrijmaken.

Joh 8:31-32

Ik zal rust ontvangen voor mijn ziel als ik naar Jezus ga als ik belast of vermoeid ben. Ik neem Zijn juk op mij en leer van Hem dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Mat 11:28-30

Omdat ik geloof ga ik binnen in de rust waarvan eerder sprake was. De rust van de zevende dag, waar God rustte van al zijn voltooide werk.

Heb 4:3

## **Ik ga het koninkrijk binnen**

Dankzij Jezus heb ik door één Geest toegang tot de Vader.

Ef 2:18

Dankzij het bloed van Jezus kan ik zonder schroom binnengaan in het heiligdom omdat Hij voor mij met Zijn lichaam een weg naar een nieuw leven heeft gebaad, door het voorhangsel heen.

Heb 10:19-20

Ik kan het koninkrijk van God zien en mag ernaar binnengaan omdat ik opnieuw geboren ben uit water en Geest.

Joh 3:3-5

Ik mag zonder schroom naderen tot de troon van genade, waar ik telkens als ik hulp nodig heb, barmhartigheid en genade vind.

Heb 4:16

Ik heb mijn burgerrecht in de hemel.

Filip 3:20

## **Ik ben één met Christus**

Ik ben één met Christus.

2kor2:14/Rom 9:1

Ik ben in Christus.

Rom 16:7

Jezus is in God, ik ben in Jezus en Jezus is in mij.

Joh 14:20

Zoals Jezus is, zo ben ik ook in deze wereld.

1joh4:17

Ik ben één met Christus, niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.

Filip 3:9

Omdat ik één met Christus ben, ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen.

2kor5:17

Ik ben met Christus omkleed doordat ik door de doop één met Christus ben geworden.

Gal 3:27

Door God ben ik in Christus, die dankzij God mijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing is geworden.

1kor1:30

Ik zal gelijk aan Jezus zijn wanneer Hij zal verschijnen.

1joh3:2

Jezus is voor mij gestorven opdat ik, of ik nu op aarde ben of gestorven ben, samen met Hem leef.

1tes5:10

Ik ben met Christus uit de dood opgewekt en streef naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

Kol 3:1

Ik heb nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God.

Heb 10:21

De Heilige Geest/Helper woont in mij en blijft in mij, omdat ik Jezus liefheb.

Joh 14:15-16

De beker van zegening die ik zegen maakt mij één met het bloed van Christus. Het brood dat ik breek maakt mij één met het lichaam van Christus.

1kor10:16

In Jezus is de Goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig, en omdat ik één met hem ben, het hoofd van alle heerschappijen en krachten, ben ook ik van die volheid vervuld.

Kol 2:9-10

Ik wordt vervuld van Jezus vreugde.

Joh 17:13

Dat ik in Hem blijf en Hij in mij weet ik omdat Hij mij heeft laten delen in Zijn Geest.

1joh4:13

Ik weet dat Jezus Christus in mij is.

2kor13:5

Ik ben gestorven door de wet en voor de wet en leef niet langer voor de wet maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij.

Gal 2:19-20

Ik ben Gods tempel en de Geest van God woont in mij.

1kor3:16

Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest die in mij woont.

1kor6:19

God heeft mij de rijkdom van de heerlijkheid van het mysterie bekend gemaakt: Christus in mij, de hoop op glorie, in wie alle wijsheid en kennis verborgen liggen.

Kol 1:27/Kol 2:2

## Ik ontvang genade

Door Jezus heb ik door geloof toegang gekregen tot Gods genade die mijn fundament is.

Rom 5:2

De genade van God is mijn geschenken in Christus Jezus.

1kor1:4

Ik heb deel aan de genade.

Filip 1:7

Ik ben gered omdat Gods genade openbaar is geworden.

Tit 2:11

Alleen door genade van de Here Jezus kon ik gered worden.

Hand 15:11

Van Zijn volheid heb ik ontvangen en wel genade op genade.

Joh 1:16

Ik ben uit genade uitgekozen, niet uit werken, want in dat geval zou genade geen genade meer zijn.

Rom 11:6

De Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschenken evenals het geloof en de liefde die ik in Christus Jezus heb.

1tim1:14

Ik laat me leiden door Gods genade en niet door de wijsheid van deze wereld.

2kor1:12

God, de bron van alle genade, heeft mij geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.

1pet5:10

Ik verwerp Gods genade niet: als ik door de wet rechtvaardig zou kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Gal 2:21

Ik laat mijn hart sterken door genade en laat me niet meeslepen door allerlei vreemde theorieën.

Heb 13:9

## Ik heb de Heilige Geest

De Geest van de waarheid woont in mij en blijft in mij, omdat ik Jezus liefheb.

Joh 14:16-17

Ik heb de Geest ontvangen door te luisteren en te geloven en niet door de werken van de wet na te leven.

Gal 3:2

Mijn leven wordt niet langer door mijn eigen natuur (wat ik zelf wil) beheerst maar door de Geest, wat Hij wil.

Rom 8:4-6

Ik wordt door de Geest geleid en sta niet onder de wet.

Gal 5:18

Ik leef niet meer als slaaf in angst omdat ik de Geest heb ontvangen.

Rom 8:15

God heeft mij in Christus bevestigd en mij gezalfd.

2kor1:21

Ik ben gezalfd door de Heilige.

1joh2:20

Christus is mijn fundament die mij heeft gezalfd.

2kor1:21

Dat ik in Hem blijf en Hij in mij weet ik omdat Hij mij heeft laten delen in Zijn Geest.

1joh4:13

De zalving die ik van God heb ontvangen blijft in mij. Zijn zalving leert mij alles naar waarheid zonder leugen.

1joh2:27

## God zorgt voor mij

Gods woord is de waarheid en daardoor ben ik geheiligd.

Joh 17:17

God heeft het licht in mijn hart doen schijnen.

2kor4:6

Ik ben een dienaar van Christus aan wie de geheimen van God zijn toevertrouwd.

1kor4:1

Jezus is gekomen om mij leven te geven in al zijn volheid.

Joh 10:10

God is voor mij, wie kan dan nog tegen mij zijn.

Rom 8:31

De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen.

Heb 13:6

Ik ben sterk, het woord van God blijft in mij en ik heb het kwaad overwonnen.

1joh2:14

Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en daarom zullen alle andere dingen als eten, drinken en kleding, erbij gegeven worden.

Mat 6:33/Luc 12:31

Jezus heeft mij vrede na gelaten en gegeven zoals de wereld die niet kan geven.

Joh 14:27

Ik heb de Geest van God ontvangen zodat ik weet wat God mij in Zijn goedheid heeft geschonken.

1kor2:12

Uit zijn overvloed ben ik met goedheid overstelpt.

Joh 1:16

Ik ben rijk geworden door zijn armoede.

2kor8:9



In elk opzicht, in alle woord en kennis ben ik verrijkt in Christus.

1kor1:5

Ik geloof en wordt samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

Gal 3:9

Ik heb dezelfde belofte van Gods genade aan Abraham ontvangen op grond van geloof in Jezus Christus.

Gal 3:29

God zal mij met Jezus alles schenken omdat Hij hem omwille van mij heeft prijsgegeven.

Rom 8:32

Ik heb overwonnen en zal met Jezus op Zijn troon zitten.

Op 3:21

Vanuit nederigheid is het koninkrijk van God voor mij.

Vanuit zachtmoedigheid zal ik het land bezitten.

Vanuit de honger naar gerechtigheid zal ik verzadigd worden.

Vanuit een zuiver hart zal ik God zien.

Vanuit vredestichten wordt ik kind van God genoemd.

Mat 5

Ik zal Gods heerlijkheid, Zijn grootheid, zien omdat ik geloof.

Joh 11:40

Wanneer Christus, Die mijn leven is, verschijnt, zal ook ik, samen met hem in heerlijkheid verschijnen.

Kol 3:4

Ik zal gelukkig zijn en gezegend omdat ik de armen, kreupelen, verlamden en blinden uitnodig voor een feestmaal.

Luc 14:13-14

Ik ben gelukkig omdat ik naar het woord van God luister en ernaar leef.

Luc 11:28

Ik zal overvloedig zaaien en daardoor overvloedig oogsten.

2kor9:6

Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en daarom zullen alle andere dingen mij erbij gegeven worden.

Mat 6:33/ Luc 12:31

Ik maak me geen zorgen over mijn leven, eten, drinken, waarmee ik me moet kleden en mijn lichaam, want het leven is meer dan dat. God zorgt voor mij net als de vogels en de lelies in het veld. Ik zoek het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen mij erbij gegeven worden.

Mat 6:25-28/Mat 12:22-27

Ik maak me geen zorgen over de dag van morgen, de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen.

Mat 6:34

Ik zal over niets bezorgd zijn maar in alles vraag ik God wat ik nodig heb vanuit Zijn verlangens voor mij en dank Hem in al mijn gebeden. Dan zal de vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en gedachten in Christus Jezus bewaken.

Filip 4:6-7

Ik heb dorst en krijg voor niets te drinken uit de bron van het water van het leven.

Op 21:6

Ik kom bij Jezus en zal geen honger meer hebben want Hij is het brood dat leven geeft. Ik zal nooit meer dorst hebben omdat ik in Jezus geloof.

Joh 6:35

Ik eet het levende brood (Jezus) dat uit de hemel is neergedaald, en zal eeuwig leven.

Joh 6:51

Ik heb een hogepriester die plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van de troon van Gods majesteit in de hemelen.

Heb 8:1

Ik mag mijn zorgen op God neerleggen, want Hij zorgt voor mij.

1pet 5:7

Ik kan me vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar mij luistert als ik hem iets vraag dat in overeenstemming is met Zijn wil.

1joh5:14

Ik zal niet beschaamd worden omdat ik in Jezus geloof.

Rom 10:11

Wanneer ik iets in de naam van Jezus vraag, zal Hij het doen.

Joh 14:14

Als ik in Jezus blijf en Zijn woorden in mij, kan ik vragen wat ik wil en het zal gebeuren.

Joh 15:7

God is trouw en geeft mij met de menselijke beproeving ook de uitweg zodat ik haar kan doorstaan. Hij zal niet toelaten dat ik verzocht wordt boven wat ik aankan.

1kor10:13

## Ik heb Gods kracht in mij

God schenkt mij vanuit zijn rijke luister mijn innerlijke wezen kracht en sterkte door zijn Geest, zodat door mijn geloof Christus in mijn hart woont en ik geworteld en gegrondvest ben in liefde.

Ef 3:16-17

God heeft mij niet een geest van lafhartigheid gegeven maar een geest van kracht, liefde en een gezonde geest.

2tim1:7

De Heer zet de verkondiging van het goede nieuws wat ik breng kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gaan. Hij bevestigt dus het Woord door de tekenen die erop volgen.

Marc 16:20

God zal mij sterk en krachtig maken zodat ik staande zal blijven en niet meer zal wankelen.

1pet5:10

Doordat ik geloof is de allesoverteffende grootheid van Zijn kracht in mij die ook werkzaam was in Christus toen God hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook die nog komt.

Ef 1:19-20

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Filip 4:13

Mijn geloof steunt niet op menselijke wijsheid maar op de kracht van God.

1kor2:5

Ik zoek mijn kracht in de Heer, in de sterkte van Zijn macht.

Ef 6:10

Als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

2kor12:10

Ik heb de Geest en Goddelijke krachten ontvangen door de prediking van het geloof en niet door de wet na te leven.

Gal 3:2-5

Groter is Hij die in mij is, dan die in de wereld is.

1joh4:4

## Ik geloof

Omdat ik God vraag zal mij gegeven worden, omdat ik zoek zal ik vinden en omdat ik klop zal er open gedaan worden.

Mat 7:7/Luc 11:9

Ik zal tegen een berg spreken en hij zal zich verplaatsen en niets zal voor mij onmogelijk zijn omdat ik geloof heb als een mosterdzaadje.

Mat 17:20

Ik geloof zonder twijfel in mijn hart en zal alles waarom ik vraag in mijn gebeden krijgen, als ik maar geloof. Dan zal het zelfs gebeuren als ik tegen de berg zeg; verplaats je en stort je in de zee en tegen de de vijgenboom zeggen verdor en laat er geen vrucht meer groeien aan jou voor eeuwig.

Mat 21:21/Marc 11:23

Ik geloof dat ik alles krijg waar ik naar verlang, als ik bid, omdat ik geloof dat ik het al ontvangen heb.

Marc 11:24

Omdat ik geloof zal ik demonen uitdrijven in Jezus naam, spreken in nieuwe talen, kan gif me niet deren, zal ik zieken de handen opleggen en zij zullen gezond worden.

Marc 16:17-18

Ik ben het zout van de aarde. Ik ben het licht van de wereld en een stad die op een berg ligt en niet verborgen kan zijn.

Mat 5:13-14

De Geest helpt mij in mijn zwakheid: ik weet immers niet wat ik in mijn gebed tegen God moet zeggen.

Rom 8:26

Dankzij het bloed van het Lam en dankzij mijn getuigenis, is de aanklager overwonnen.

Op12:11

Als mijn geloof zonder daden is, is het dood, maar door de daden wordt geloof vervolmaakt. Geloof werkt samen met werken.

Jak 2:17-26

Het geloof is een vaste grond van de dingen die ik hoop, een bewijs van dingen die ik niet zie.

Heb 11:1

Het woord van God is ook werkzaam in mij, die gelooft.

1tes2:13

Door mijn geloof stel ik de wet niet buiten werking, volstrekt niet, ik bevestig de wet juist.

Rom 3:31

## Ik leer van Jezus door de Heilige Geest

De Heilige Geest zal mij in alles onderwijzen en alles in herinnering brengen wat Jezus tegen de discipelen heeft gezegd en van Hem getuigen.

Joh 14:26/Joh 15:26

De Geest van de waarheid wijst mij de weg naar de volle waarheid.

Joh 16:13

Zoals de Vader Jezus heeft uitgezonden zo zendt Jezus mij uit.

Joh 20:21

Maar wat voor mij winst was ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer overtreft immers alles.

Filip 3:7-8

## Er is geestelijke strijd maar reeds overwinning

Ik strijd niet met menselijke wapens van deze wereld, maar met geestelijke, geladen met Gods kracht om bolwerken neer te halen. Ik breek redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Ik maak iedere gedachte krijgsgevangene om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen.

2kor10:3-5

Mijn strijd is niet gericht tegen vlees en bloed maar tegen heerschappijen, de heersers en de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Ik trek daarom de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel en staande te blijven op de dag van het kwaad strijdend tot het einde door de gordel als waarheid om mijn heupen, de gerechtigheid als harnas om mijn borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen om mijn voeten, ik draag boven alles het geloof als een schild, als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen het woord van God.

Ef 6:11-17

Als ik lijd omdat ik Christen ben, schaam ik mij niet en draag ik die naam tot eer van God.

1pet4:16

Ik zal het zwaar te verduren krijgen in deze wereld maar ik houd moed want Jezus zegt dat hij de wereld heeft overwonnen en in Hem bezit ik vrede.

Joh 16:33

Ik schaam mij niet om van mijn Heer te getuigen en ik deel in de verdrukking voor het evangelie met de kracht die God mij geeft.

2tim1:8

Ik die godvruchtig met Christus Jezus wil leven, zal worden vervolgd.

2tim3:12

Ik ben bereid om gevangen genomen te worden en te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.

Hand 21:13

Ik ben een dienaar van God door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en oprechte liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Ik val aan en verdedig mij met de wapens van de gerechtigheid, ik word geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. Ik wordt bedreiger genoemd maar spreek de waarheid. Ik ben een vreemdeling maar toch bij iedereen bekend, ik sterf maar toch leef ik, ik word gestraft maar niet ter dood veroordeeld, ik heb verdriet maar toch ben ik altijd verheugd. Ik ben arm maar toch maak ik velen rijk, ik bezit niets maar toch heb ik alles.

2kor6:4-8

Wordt ik uitgescholden en van kwaad beticht? Ik zal beloond worden in de hemel.

Wordt ik vervolgd? Voor mij is het koninkrijk van de hemel.

Als ik treurig ben, zal ik troost krijgen.

Mat 5

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die mij in de toekomst zal worden geopenbaard.

Rom 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten heden noch toekomst, hoogte noch diepte of enig ander schepsel, mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is, mijn Heer.

Rom 8:38-39

De Vader ontfermt zich over mij. God troost mij altijd en geeft mij in al mijn ellende moed, zodat ik door die troost anderen in al hun ellende moed kan geven.

2kor1:3-4

God is trouw en geeft mij met de beproeving ook de uitweg zodat ik haar kan doorstaan. Hij zal niet toelaten dat ik verzocht wordt boven wat ik aankan.

1kor10:13

## Mijn oude leven is voorbij

Ik kom in verleiding door mijn eigen begeerte, die me lokt en meesleept.

Jak 1:14

Ik ben niet van deze wereld.

Joh 17:16

Ik werp elke last en de zonde, waarin ik steeds weer verstrikt raak, van mij af en loop vastberaden de wedstrijd die vóór mij ligt.

Heb 12:1

Ik laat me niet meer leiden door menselijke verlangens, mijn vlees, maar door Gods wil.

1pet4:2

Mijn leven wordt de rest van mijn tijd niet langer door mijn eigen natuur (wat ik zelf wil, mijn vlees) beheerst maar door de Geest, wat Hij wil.

Rom 8:4-6

Ik moest sterven door de overtredingen van één mens (Adam), maar de genade die God aan mij schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.

Rom 5:15

De zonde heeft geregeerd tot de dood maar ik heb eeuwig leven door genade, die heerst door de gerechtigheid, dankzij Jezus Christus.

Rom 5:21

Ik behoor Christus toe en heb mijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte gekruisigd.

Gal 5:24

Mijn oude mens is met Jezus gekruisigd omdat er een eind moest komen aan mijn zondige leven en ik niet langer dienstbaar ben aan de zonde.

Rom 6:6

Ik ben dood voor de wet door de dood van het lichaam van Christus en ben nu getrouwd met Jezus.

Rom 7:4

## Ik volg de weg van Jezus

Ik was aan de wet geketend, maar nu ben ik ervan bevrijd. Ik ben dood voor de wet, zodat ik niet meer de oude orde van de wet dien maar de nieuwe orde van de Geest.

Rom 7:6

Ik omkleed mij met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan mijn eigen wil, mijn vlees, die begeerten in mij opwekt.

Rom 13:14

Ik kom tot inzicht nu ik de oude mens en zijn leefwijze heb uitgetrokken en de nieuwe mens heb aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van mijn Schepper.

Kol 3:9-10

Ik leef als vrij mens en verschuil me niet achter mijn vrijheid om me te misdragen, maar handel als dienaar van God.

1pet2:16

Ik ben geroepen om vrij te zijn, niet om mijn eigen verlangens, mijn vlees, te bevredigen maar om de ander te dienen in liefde, waarbij ik wandel door de Geest.

Gal 5:13-16

Ik neem mijn kruis op, verloochen mezelf en volg Jezus en probeer niet mijn leven te behouden.

Mat 10:38/ Luc 14:26/Marc 8:34/ Luc 9:23

Ik vertrouw niet op mezelf maar op God die de doden opwekt en mij heeft gered.

2kor1:9

Ik richt mij niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

2kor4:18

Ik laat me niet leiden door de wijsheid van deze wereld maar door Gods genade.

2kor1:12

Ik verzamel geen schatten voor mezelf.

Luc 12:21

Ik ben een verstandig man die zijn huis bouwt op een rots omdat ik bij Jezus kom, luister naar zijn woorden en ernaar handel.

Mat 7:24 / Luc 6:47

Ik ben geschikt voor het koninkrijk van God omdat ik de hand aan de ploeg sla en niet kijk naar wat achter mij ligt.

Luc 9:62

Ik ben duur gekocht en de prijs is betaald, dus bewijs ik God eer met mijn lichaam en geest die van God zijn.

1kor6:20

God heeft mij geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van Zijn Geest. Want de letter doodt maar de Geest maakt levend.

2kor3:6

Ik ben ambassadeur van Christus.

2kor5:20

Ik ben een levende steen voor de bouw van een geestelijke tempel en een heilig priesterschap.

1pet2:5

Ik ben waakzaam, volhardend in het geloof, moedig en sterk. Ik doe alles met liefde.

1kor16:13-14

Ben ik in extase of bij zinnen, dan is het voor God. Wat mij drijft is de liefde van Christus omdat ik ervan overtuigd ben dat één mens voor alle mensen is gestorven en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Jezus Die voor de levenden is gestorven en opgewekt.

2kor5:13-15

Alles draagt bij aan het goede omdat ik God liefheb.

Rom 8:28

Ik laat mijn inzet niet verflauwen maar ben vurig van geest en dien de Heer.

Rom 12:11

Ik ben een dienaar van de Heer.

Luc 1:38

Mijn gedachten zijn die van Christus.

1kor2:16

Christus is het hoofd van mij als man, ik het hoofd van de vrouw en het hoofd van Christus is God.

1kor11:3

Ik heb mijn hoop gevestigd op de levende God, die de redder is van alle mensen, vooral van de gelovigen.

1tim4:10

Ik heb Gods liefde, die in mij is, leren kennen en vertrouwen daar op.

1joh4:16

Mijn hoop is gevestigd op Christus, tot eer van Gods grootheid.

Ef 1:12

Voor mij is het leven Christus en sterven winst.

Filip 1:21

Ik vertrouw mijn leven aan God toe op Wie ik mag vertrouwen omdat Hij mij heeft geschapen.

1pet4:19

Ik luister naar de stem van de Herder, de Deur.

Joh 10:2

Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2pet3:13

Ik onderwerp mij aan God en verzet me tegen de duivel, dan zal die van mij vluchten.

Jak 4:7

Ik nader tot God, dan zal hij tot mij naderen.

Jak 4:8

Ik kom tot de Vader door Jezus die zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Joh 14:6

Als ik in Hem blijf zondig ik niet.

1joh3:6

Ik kniel neer om voor U te bidden.

Hand 20:36/Hand 21:5

Ik stel mijn lichaam in Gods dienst als een levend, heilig en God welgevallig offer want dat is mijn ware eredienst.

Rom 12:1

Ik houd mij blik gericht op Jezus, de Leidsman en Vultooier van mijn geloof.

Heb 12:2

Ik treed in de voetsporen van Jezus die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen bedrog kwam.

1pet2:21-22

Jezus roept mij tot Zijn koninkrijk en luister.

1tes2:12

Jezus is mijn Heer.

Hand 10:36

## Ik ben licht

Ik schijn als licht in de wereld te midden van een verdorven en ontaarde generatie en houdt me daarbij vast aan het woord dat leven geeft.

Filip 2:15-16

Ik heb licht dat leven geeft en loop nooit meer in de duisternis omdat ik Jezus volg, Die het licht van de wereld is.

Joh 8:12

Ik ben rechtvaardig en straal als de zon in het koninkrijk van mijn Vader .

Mat 13:43

## **Ik ben vol vreugde**

Ik ben vol vreugde.

Filip 2:18

Ik ben altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God in alles want dat is de wil van God in Christus Jezus voor mij.

1tes5:16-18

Ik ben gelukkig omdat ik aan Jezus geen aanstoot neem.

Luc 7:23

Ik verheug me dat mijn naam staat opgetekend in de Hemel en niet dat de geesten zich aan me onderwerpen.

Luc 10:20

Ik breng met vreugde dank aan de Vader die mij in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht.

Kol 1:12

Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is.

Kol 3:2

Ik houd me aan het grootste gebod in de wet en heb de Heer lief met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand en heel mijn kracht en mijn naaste als mijzelf.

Mat 22:37-40/Marc 12:30-31

Ik kan de werken van God doen doordat ik geloof in God die Jezus heeft gezonden.

Joh 6:28-29

Geven maakt mij gelukkiger dan ontvangen.

Hand 20:35

Ik zal in alle opzichten voldoende hebben voor mijzelf en ook nog ruimschoots genoeg om bij te dragen aan allerlei goed werk, doordat God de macht heeft mij te overstelpen met elke vorm van genade.

2kor9:8

Mijn armzalige lichaam zal hij gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook is staat stelt alles aan Zich te onderwerpen.

Filip 3:21

Ik aanbid God, die Geest is, in geest en in waarheid.

Joh 4:24

Ik vervul de gehele wet door mijn naaste lief te hebben als mijzelf.

Gal 5:14

Ik ben niemand iets schuldig dan de liefde, want ik heb de ander lief en vervul daardoor de gehele wet.

Rom 13:8

Ik geloof in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus en heb anderen lief zoals God ons een gebod heeft gegeven.

1joh3:23

Ik heb mijn naaste lief als mezelf.

Rom 13:9

Jezus gebod is dat ik de ander liefheb zoals Jezus mij heeft liefgehad.

Joh 15:12

Ik jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest vooral dat ik mag profeteren.

1kor14:1

Ik mag goed doen op de sabbath omdat de Mensenzoon Heer en meester is van de sabbath.

Mat 12:12/Luc 6:5/Marc 2:28

Ik volbreng de Koninklijke wet dat de Schrift geeft door mijn naaste lief te hebben als mijzelf.

Jak 2:8

Ik laat mijn standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in kennis van mijn Heer en Verlosser Jezus Christus.

2pet3:17-18

Ik blijf standhouden in de Heer.

1tes3:8

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Ik kom tot God omdat ik geloof dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem ijverig zoekt.

Heb 11:6

## **Ik verkondig Jezus**

Mijn hart is vol van Jezus, daarom loopt mijn mond ervan over.

Mat 12:34/Luc 6:45

Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

Rom 1:16

Ik verkondig Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.

1kor1:24

Ik erken Christus als Heer en erken hem met heel mijn hart; de hoop die in mij leeft.

1pet3:15

Ik dien God, met mijn geest, vol overgave door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon.

Rom 1:9

Ik beleid dat Jezus Christus mens is geworden.

1joh4:2

God heeft mij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

2kor5:19

God mijn redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

1tim2:3-6

Er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mij, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

1tim2:5-6

Ik geloof alles wat er in de wet en profeten geschreven staat.

Hand 24:14